



Interpellation ställd till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stressrelaterad ohälsa.

Det finns så klart flertalet orsaker till att den psykiska ohälsan ökar, såväl bland våra skolungdomar som hos vuxna. En av de vanligaste orsakerna är stress och att man aldrig låter sig att faktiskt vara ledig. Enligt Stressmottagningen är 70 procent av dem som söker vård hos dem kvinnor, men man märker även av en ökad andel vårdsökande män. Enligt statistik från Försäkringskassan var i juli 2022 totalt 28 261 kvinnor sjukskrivna på grund av stressdiagnos. Motsvarande siffra bland män uppgick till 7 581. Tittar vi på statistiken för samma månad men 10 år tillbaka i tiden, det vill säga i juli 2012, var totalt 9 537 kvinnor och 2 808 män sjukskrivna på grund av stressdiagnos. Både antalet kvinnor och män med stressdiagnoser har alltså ökat drastiskt under en 10 års period.

Risken att stressrelaterad ohälsa utvecklas till en folksjukdom är idag mer en fråga om *när* och inte *om*, för det fall vi inte ser till att införa ett mer proaktivt, offensivt arbete. Ser vi till att det faktiskt är fyra gånger fler kvinnor än män som drabbas, bör problemet även lyftas som en jämställdhetsfråga.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga Barn och utbildningsnämndens ordförande följande:

Har Barn och utbildningsnämnden med förvaltning någon utstakad plan och strategi som vi i Ekerö kommun arbetar efter gällande stressrelaterad psykisk ohälsa, för att på ett effektivt och proaktivt sätt göra vårt, för att ge våra unga bättre förutsättningar under skolåren och även därefter?

För Sverigedemokraterna Ekerö

Jimmy Fors